



Öppen famn

Behövs det faktiskt flera böcker om föräldraskap? Ja för dem som vill ta del av det nyaste inom forskningen vad gäller föräldraskap och barnuppfostran. Det kan behövas för teorierna har en tendens att förändras med åren. Nej för dem som redan har läst så mycket, som är mitt inne i sitt föräldraskap och har märkt att inget barn är det andra likt och att det sunda förnuftet räcker långt.

Boris Salo har i alla fall skrivit en bok om föräldraskap.

Han påpekar i förordet att synen på barnen aldrig har varit mera positiv än nu. FN:s barnkonvention har under tecknats av 193 länder. De materiella resurserna är större än någonsin tidigare. Men ändå mår många barn illa, är trötta och håglösa.

På ett sätt är boken inte någon som skiljer sig ur från de många böcker som skrivits i ämnet och fört fram de åsikter och normer som just då varit viktiga. Men i ett annat avseende är boken unik och gör den mycket intressant. Det påpekar han också själv då han skriver: ”Jag vill inte framstå som någon expert i psykologi, utvecklingspsykologi eller sociologi. Jag ser på barnen ur en alldeles speciell synvinkel.”

Berättelsen i Bibeln om hur Jesus väl-signar barnen är en i många avseenden en märklig berättelse. Det är i denna berättelse Boris Salo tar avstamp då han skriver om föräldraskap.

För att känna till hur radikal Jesus var i sin behandling av barnen som mammorna förde till Jesus är det viktigt att ha kännedom om bakgrunden och om tidsandan. Därför har det första kapitlet ”Synen på barnen”. Det är ett viktigt kapitel därför att det visar hur annorlunda Jesus är, hur radikal han är.

Synen på barnen är djupt tragisk och långt från vår egen. Deras uppväxt var svår och de som nådde vuxen ålder var 2-3 av tio. Näringskvaliteten var dålig likasom de sanitära förhållandena. Fysisk bestraffning var vanligt likasom sexuellt utnyttjande var till en del helt accepterat.

Barnen betraktades som ofärdiga människor. Den mogna mannen var idealen, den egentliga människan. Det var inte heller någon självklarhet att ett barn skulle få leva.

Boris Salo reder noggrant ut barnens ställning såväl inom den romerska och grekiska kulturen som inom den judendomen. Där är barnets ställning mycket bättre och det ansågs vara en dödsynd att döda ett önskat barn.

Men man såg på ”pladder med barn” som något helt värdelöst. Det var otänkbart att någon skulle lära sig något av barnen.

Så kommer Jesus och är som vanligt radikal. Det finns ingen motsvarighet i den dåvarande litteraturen till Jesu sätt att möta barnen.

Hur möter Jesus egentligen barnen frågar Salo i ett kapitel som reder ut barnens grundbehov. Jesus möter dem genom att tillfredsställa deras grundbehov:

- Att bli sedda och hörda (Jesus såg barnen)
- Att bli bekräftade (Jesus bekräftade barnen genom sina ord och sitt handlande)
- Att bli respekterade (Barnen fick komma som de var – barn alltså)
- Att bli involverade (Barnen hörde till Jesu livsuppdrag – därför välsignade han dem)

I ett kapitel skriver Salo om kroppslig beröring. Jesus tog ju upp barnen i sin famn och välsignade dem genom handpåläggning.

Forskning har tydligt visar att barn behöver beröring. Det finns ett hormon som kan kallas närhets och välbefinnandets hormon. Hormonet avsköndras bl.a. vid amning och överhuvudtaget vid alla kroppslig beröring, t.o.m. vid verbal beröring.

Salo fortsätter med ett kapitel om berättelsens (den om Jesus och barnen) utmaningar och avslutar med kapitlet om ”Kraft att vara förälder”.

Boken avslutas med ett antal bilagor. Ofta brukar man (jag) hoppa över dem

men det skall man inte göra i denna bok. Här finns själva berättelsen från Markusevangeliet i olika bibelöversättningar och också i Boris Salos egen översättning, här finns också materialtips och de två tillägg jag uppskattar mest: En minikommentar till berättelsen och rubriken Jesus och barn i NT.

Jag tycker om Boris Salos bok, mest för att den visar vilka konsekvenser Jesu handlande gentemot barnen har för såväl barnen, familjerna som samhället. Och det var ju ett av bokens syften. Berättelsen visar ju hur suverän Jesus verkligen var – också i förhållande till barnen.

Jag är också imponerad över det rika källmaterialet men lite irriterad över några felcitat. Inte alla uttalanden är så väl underbyggda men det är bagateller.

PETER PORTIN

Boris Salo:
Öppen famn

ViBoSa 2014

Vinnare i Julglädjes julkryss:

Anne-Britt Backa, Källby
Siv Bäcklund, Godby, Åland
Marianne Sjöberg, Maxmo

Grattis!

Sommararbetare sökes!

Till vårt kansli i Nykarleby söker vi två personer för tiden juni-augusti 2015.

Till arbetet hör olika kontorsarbeten, samt att hjälpa till med förberedelserna och genomförandet av vårt stora Sommarläger och andra projekt. Du kommer också att vara en av kansliarbetarna under själva lägret i Pieksämäki.

Är du intresserad, skicka i så fall e-post till kansliet@kyrkansungdom.nu med CV och berätta lite om dig själv.

Vill du ha mera information om arbetet, ring gärna förbundets ordförande Sixten Ekstrand, tfn. 040 142 6674. Ansök senast 20.2.2015.