

"Bröd från himlen"

Text: Det sjätte kapitlet i Johannesevangeliet (brödkapitlet) särskilt Joh 6:31-58

Ovanstående text innehåller oerhörda anspråk av Jesus. Det är inte att undra på att folk var förundrade ja rent av förargade.

Vid andra tillfällen hade han sagt att han var förmer än lagen, sabbaten, templet. Nu påstår han dessutom att han är förmer än mannat och han säger att han sett Fadern och kommer från honom! Och yttermer: "Den som tror på mig har evigt liv." "Jag är livets bröd". Och dessutom denna tendens att kalla till sig själv inte till någon lära eller organisation. "Den som kommer till mig skall inte hungra, törsta.

Det gick inte att vara neutral inför Jesus, man måste ta ställning och folket tog ställning - de dödade honom för hädelse.

Det är viktigt att vi också idag inser Jesu anspråk. Antingen var han själv lurad, en medveten bedragare eller så var det sant det han sade om sig själv! Det finns inga flera alternativ. Det vanliga att se honom som en fin människa och profet vid sidan av tex. Buddha och Mohammed men inte som Guds son håller inte sträck. För i så fall anser man att en fin människa ljuger. Jesus talade ju ständigt om sin identitet och sitt uppdrag, korset och den tomma graven. Så är det också uppståndelsen som utgör bekräftelsen och beviset på att han var och är Guds son.

1. Brödet från himlen - Jesus

Det är alltså Jesus själv som är brödet från himlen. Att se detta är helt avgörande för oss i hemlandet, för missionen, ja för hela vårt trosliv. Jesus är brödet från himlen. Vi löper ständigt en risk att tala om viktiga saker på ett sådant sätt att Jesus skymms. Vi kan tala om den kristna tron, kyrkan, dopet, nattvarden, missionen och bönen på ett sådant sätt att Kristus som är centrum i allt detta hamnar ut i periferin. "Har vi gjort Jesus ofarlig" utropade den svenska biskopen Borgenstierna på sin tid? Jesusprofilen kan bli blek och suddig mitt i allt viktigt kristet arbete. De första kristna ger oss modell: Markus anger titeln för sin skrift i första versen: "evangeliet om Jesus Kristus, Guds son" och Paulus brev till församlingen i Kolosse i dess New och Old age -miljö är hans mest kristocentriska brev.

2. Jesus- Ett livaktigt bröd - Jubelåret, Guds rike

Jesus kommer med liv. I ovanstående bibelavsnitt finns livet nämnt 12 gånger! Jesus kommer med något revolutionerande in en mänsklighet som sedan syndafallets dag präglats av mörker och förgänglighet. Jesus proklamerar jubelåret (se 3 Mose 25), han utropar frihet, välsignelse, glädje, skulder som efterskänks och arvsrätt som återfås. När han säger "Nu är Guds rike nära" är det laddade ord. Det Guds rike som människan drivits utifrån (1 Mose 3) har nu kommit till människan. Liv erbjuds istället för död.

Grundtvig jublar över detta i sommarsalmen:

Vi i honom återfår
allt som gick förlorat
paradiset nu för oss
öppnar sina portar.
Inget svärd! från död till liv
kallas vi att leva i
alla somrars somrar.
(Psb 536:4)

Kallelsen till omvändelse till Guds rike är inte ett hot utan den stora möjligheten.

3. Ett "trinitariskt" bröd för hela människan

Vad innebär då Jesusbrödet? Vad ber vi om när vi i Fader vår ber om det dagliga brödet? Det är ett bröd i flera bemärkelser.

*skapelsens bröd

Jesus visar i bespisningsundret (v 5-13) att frälsningen gäller hela livet också det materiella. Vi får tala om välsignelsesteologi istället för framgångs- eller motgångsteologi. Vi lever under välsignelse inte under förbannelsen. Till Guds storhet hör att i hans hand kan både framgång och motgång bli till välsignelse.

*frälsningens bröd

"den som kommer till mig behöver inte hungra och törsta" (v 35). Jesus talar själv om att hans mat är att göra Guds vilja. Han blir så att säga mätt och tillfredsställd som människa av att äta Guds vilja. Synden är som att äta bara vitt bröd... Vi är frälsta till att göra Guds vilja. "Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig" ropade Gud ut genom Mose åt Farao. Gud vill ha ett befriat folk som tjänar honom och hans goda vilja. Frälsningens bröd innebär också att ha frälsningsidentitet klar för sig - att förtrösta på att man är frälst genom tron på Jesus Kristus.

*evighetens bröd

"om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid" v 51. Döden det gamla livets främsta kännetecken har förlorat sin makt.

Vi kan alltså säga att Jesusbrödet ger något att leva av, någon att leva med och något att leva för.

4. Brödet skall brytas, delas och ätas

Hur förverkligas då allt detta. Hur blir det så att Jesusbrödet får konkret betyda något för oss? Vad skall ske så att samhället gläder sig över att vi kristna samlas till gudstjänst eftersom man ser goda frukter därav?

*brödet bryts...

Vetekornets lag gäller också för den kristne. När jag är svag är jag stark. När det egna kommer till korta öppnas Guds möjligheter. När han får våra få eller många (!) bröd och fiskar väntar välsignelsen. Högmod, egna ambitioner och planer kan behöva brytas ner för att Guds ambitioner skall få förverkligas. Stunder i våra liv när vi blir tvungna att sätta ett frö ner i jorden för att dö kan bli skördetider...

*brödet delas...

Brödet är vårt. Vi ber inte om ett bröd för oss själva utan om ett gemensamt bröd. Vi är dessutom varandras bröd(er), gåvor till varandra. När vi delar gåvor, bekymmer och svårigheter med varandra är en tredje med oss på Emmausvägen.

*brödet äts...

Att be är att dricka av livets vatten, att ta till sig Guds ord är att äta av livets bröd. Både ock sker i HHN där vi både dricker och äter av Honom som är drycken och brödet. Så får Jesusbrödet integreras i oss. Margareta Melins härliga dikt förverkligas.

"Kristus i mig - en källa till liv
jag är i Kristus en källa till liv."