

Öppen famn – en bok om föräldraskap

av Boris Salo (ViBoSa 2014)

 Brita Jern
missionsledare, Vasa



Boris Salos bok *Öppen famn* är en bok om föräldraskap skriven från en kristen utgångspunkt. Boken på 152 sidor redogör för synen på barn från antiken fram till idag, ger konkreta råd för ett gott föräldraskap och tecknar utmaningarna i ämnet för kyrka och samhälle. Boken är lättläst med bra språk och klar struktur.

Boken fungerar dels som en positionsbestämning över barns och föräldrars situation i vårt land idag, dels som en markering av vilket det sunda tänkesättet i dessa frågor är. Boken strävar till att ge konkreta råd för dagens föräldrar, där också den kristna fostran ges utrymme.

Öppen famn är en angelägen bok. Vår tid är på många sätt en vilsen tid när det gäller föräldraskap. Föräldrar av idag behöver allt gott stöd de kan få, vilket den här boken kan bidra till.

Som kristen förälder kan man många gånger känna sig ensam om sina värderingar. Man blir villrådig i mötet med de åsikter och uppfattningar som dagens samhälle förmedlar. I vår uppgift som fostrare tävlar vi med många påverkningss faktorer i vardagen. En bok som denna, som håller fram bibliska värderingar som ram för föräldraskapet, är därför behövlig.

Kraven på dagens föräldrar är stora. Risker är man inte orkar vara förälder. Här pekar boken *Öppen famn* på kraftkällan, på Jesus.

Det är inte ovanligt att böcker om föräldraskap lämnar läsaren med dåligt samvete och inget mer. Man påminns om hur det borde vara och hur det kunde vara. Man jämför med hur verkligheten ser ut, både i den egna familjen och ute i samhället. I stället för att bli hjälpt på traven i sitt föräldraskap blir man nedslagen och ytterligare nedtyngd av alla krav.

Men när uppmaningen till kärlek, till att älska, får sin rätta plats inom kristendomens ramar, behöver den inte bara

upplevas som krav. Uppmaningen till kärlek, som är en del av kristendomens budskap, utgör nämligen dess andra skede. Något annat måste komma före.

Detta första är att man får höra evangeliet om Jesus, att man är älskad av Gud genom Jesus Kristus. Om den här första delen lämnas bort, eller kommer i andra hand, blir uppmaningen till kärlek bara lag och krav.

Mot den här bakgrunden är Boris Salos sätt att använda berättelsen om när Jesus välsignar barnen som röd tråd i boken, ett finurligt gepp. Genom att boken gång på gång återkommer till hur Jesus tar emot barnen och välsignar dem, blir jag som läsare påmind om att Jesus också älskar mig. Att jag själv är älskad gör det möjligt att fömedla kälek till mina barn.

Den citerade bibelberättelsen om när Jesus välsignar barnen kunde gärna finnas i början av boken för att ytterligare understryka detta. Nu finns den som bilaga i slutet. Jag uppskattar att det bland bilagorna i slutet finns material för läsaren att ytterligare tränga in i bibelberättelsen och samtala kring den.



Boris Salo är väl insatt i ämnesområdet och väl orienterad både i dess litteratur och media. Han har också stark förankring i ämnesrådets verklighet genom sin egen familj och genom sin erfarenhet som präst.

Jag tycker att Boris Salo intar en klar ståndpunkt utgående från sunda, bibliska värderingar och inte bara presenterar vad andra sagt och skrivit i ämnet. Jag tycker speciellt mycket om att författaren vidkänns sin egen sårbarhet i föräldraskapet, det inger förtroende och ger trovärdighet till det som skrivs.

Boken rekommenderas för föräldrar och andra påverkare, både yngre och äldre. Boken innehåller många tankar och resonemang kring ämnet barn och föräldrar, och kan med fördel användas som underlag för diskussion kring dessa frågor. Materialet i boken representerar en sådan bredd att man oberoende av livssituation hittar något att ta till sig. Att boken också listar olika typer av material för föräldrar och barn inom den kristna fostran är en tillgång.

Öppen famn säljs på SLEF-Media, 22 euro. S