

## Den bästa flyktinghjälpen

Det började väldigt enkelt i en tid utan Internet och moderna kommunikationsmedel. Jesus uppmaning var klar: Gör lärjungar. För att göra lärjungar behövde lärjungarna gå iväg, döpa, lära och hålla det som Jesus befallt dem att göra. Vad hade han befallt dem att göra? Jesus hade lärt dem att göra framför allt tre saker: att predika Guds rike, att bota sjuka och driva bort onda andar. De lydde.

De drevs av en klar övertygelse: Gud har uppväckt Jesus från Nasaret! Jesus lever. Syndernas förlåtelse har uppstått ur graven! Ondskan är besegrad. Kärlekens, glädjens och rättfärdighetens rike måste spridas i en värld som ockuperats av ondskan.

De hade en inre kraftkälla. Guds Ande var utgjuten över dem. Gud själv var ytterst ansvarig för projektet. Han stod för de inre resurserna. Det mänskligt otroliga skedde. Deras budskap, som gick stick i stäv med allt vad den samtida filosofin lärde, gick hem. I gladiatorernas och styrkans värld blev budskapet om Gud som blivit svag en förvandlande kraft. I en värld där kejsarna byggde meterhöga statyer över sig själva blev budskapet om en Gud som fötts i ett smutsigt stall det verkliga evangeliet. Änglarnas lovsång till en Gud som bryr sig var i en helt annan klass än poeternas lovsånger till makthavarnas storhetsvansinne.

En revolution var på gång underifrån. Och så blev det. Filosoferna och politikerna gjorde narr av efterföljarna när de tog hand om utsatta barn, vårdade sjuka och brydde sig om kvinnorna. Kyrkans diakoni blev ett hot mot maktens korridorer.

Sen har det fortsatt. Budskapet om Jesus har förvandlat hjärtan äktenskap, familjer, hem och småningom också stammar och folk, byar och städer. Ibland har det gått långsamt. Ibland har budskapet urvattnats för att passa bättre in. Men envist, mot alla odds, fortsätter Jesus ord att tränga sig in där man minst anar det. Den stora väckelsen i Kina under kulturrevolutionens tid är ett exempel bland många. När dörrarna på nytt öppnades till Kina kom det fram att en annan revolution varit på gång. Under jorden. Därför att Jesus lever och Anden är given som en gåva.

Hösten har lyft fram flyktingsituationen på ett helt nytt sätt. Den kristna kyrkan har öppnat sina dörrar för många med muslimsk bakgrund. Där dessa har upplevt att grannländer med muslimskt styre stängt gränserna och moskéer varit stängda för hjälpbehövande har den s.k. kristna världen visat, om också ibland inför protester, en annan inställning. Varför? Därför att Jesus själv var flykting och därför att han visat vad Guds kärlek till medmänniskan betyder. Arvet från Jesus finns fortfarande kvar, trots sekularisering. Den barmhärtige samariernas samfund har fortfarande många medlemmar, tack och lov.

Världssituationen visar oss att en sådan inställning till medmänniskan inte är någon självklarhet. Därför behöver det betonas, mer än någonsin förr, att mission behövs. Jesus behöver förkunnas, bli känd och älskad. För att människor ska få nytt hopp och med förvandlade liv göra skillnad. En sådan mission är i långa loppet den allra bästa flyktinghjälpen.