

Finsk prost skriver inbjudande om att leva i bön
Boris Salo "Bönens ryggrad & avstamp. Om Herrens bön" ViBoSa
Teologi

"**Fader vår är** bönen ABC men också dess A och Ö", skriver Boris Salo, författare och prost i den finska lutherska kyrkan, i boken "Bönens ryggrad & avstamp. Om Herrens bön". Författaren bygger sin nya bok på en avhandling om bön han tidigare skrivit på uppdrag av prästerna i Borgå stift. Han vill "i biblisk anda ge ett material som kan öka den praktiska tillämpningen av Jesu böneundervisning."

Med den tydliga ambitionen lotsar författaren läsaren systematiskt genom bönerna i Fader vår. Boken är skriven för att användas i studiegrupper men också för enskilt studium. Varje kapitel innehåller en omfattande bibelundervisning med anknytning till fornkyrkan och kyrkofäderna såväl som till judiska bönetraditioner. Med ett bildrikt språk delar Boris Salo med sig av sina teologiska, språkliga och kyrkohistoriska kunskaper. Efter varje undervisningspass finns förslag på hur kunskapen kan tillämpas och därefter följer ett fördjupningsavsnitt.

Boken är mer än ett nyttigt och inspirerande studium kring bönen Fader vår. Framställningen är mättad av en grundlig bibelteologisk undervisning som är själavårdande, vägledande och uppfordrande. Det är en nyanserad men också bestämd luthersk präst som tar till orda i de olika teologiska frågorna som berörs. Delar av undervisningen, till exempel i avsnittet om auktoritativ bön och exorcism, skulle nog en del läsare vilja problematisera och samtala vidare med författaren om.

Den tydliga undervisningen och den härliga begestringen över Herrens bön, som Boris Salo ger uttryck för i sin bok, borde kunna möta ett stort behov i kristenheten. Inte minst i de sammanhang där bönen Fader vår är satt på undantag eller knappast används vare sig i gudstjänsterna eller enskilt. Boken utgör en innerlig inbjudan till ett rikt böneliv och förnyad tro.

Stig Öberg
Dagen