

Andens uppgifter

Tänk om...

Det är omöjligt för oss att skriva Shakespeares romaner. Det är omöjligt för oss att leva Jesu liv. Men om Shakespeares snille skulle bo i oss skulle vi kunna skriva fantastiska böcker och tänk om Jesus ande skulle ...

Ja, just det!

Den helige Ande innebar något oerhört för den kristna kyrkan och den kristne. Samma Ande som uppväckte Jesu från de döda bor i den kristne! Vilka resurser! Inte att undra på att det knakar i Pauli språk när han ber för att de kristna i Efesus skall förstå hur stor Guds makt är ..styrkas krafts energi..(Ef.1:19)

Inte att undra på att Kristi kyrka föddes på pingstdagen i en kärleksexplosion i den helige Andes kraft grundad på Jesu försoning och uppståndelse.

Men det handlar inte bara om kraft och utrustning. Vi behöver se kraftdimensionen i dess sammanhang annars går det alldeles fel.

Anden är Gud

Den helige Ande är Gud. En person i treenigheten tillsammans med Fader och Sonen. Med fornkyrkan bekänner vi att en är Gud och Fadern av vilket allting är, en är Herren Jesus Kristus genom vilket allting är och en är Anden, i vilket allting är.

Fadern är källan, Sonen är kanalen för denna källa och den helige Ande är vattnet som flödar genom denna kanal.

Fadern är i "himlen", Sonen på hans högra sida, men Anden är utgjuten på jorden. Han är som Jesus säger "en annan Hjälpare", som för alltid skall vara hos oss en verklig paraklet; talesman, advokat, hjälpare, tröstare och lärare.

Den helige Ande är vårt nya livområde, "sfären i den nya äonen" ,vår nya livsprincip, som Rom. 8 så klart talar om. Att vara kristen är därför att drivas av den Helige Ande.

Koinonia

2.Kor.13:13 talar om "den helige Andes koinonia, gemenskap", där den helige Ande kan tolkas både som subjekt och objekt. Den apostoliska hälsningen kan alltså förstås som att det är frågan om antingen vår gemenskap med den helige Ande eller den gemenskap som den helige Ande skapar med oss personligen och mellan människor. I sak är det dock frågan om både ock. Ordet koinonia är ett härligt ord. Det kommer av adjektivet koinos, som betecknar något som är allmänt, öppet, något som man äger gemensamt och delar i kontrast till något som är förbehållet bara några få. Det står alltså för öppenhet, delande, vänskap, en nära ömsesidig relation, deltagande och delaktighet, kompanjonskap, hjälpare och gåva.

Det i denna djupa och innerliga gemenskap Anden vill leva med varje kristen. Det finns i den mening bara "karismatiska" kristna. Anden bor i varje kristen.

Anden är en person och personlig

Anden är alltså inte bara en kraft utan en person.

Benny Hinn har fint visat på skillnaderna härvidlag.

"-Om den helige Ande är en kraft, så vill vi få tag på den. Om den helige Ande är en person, så vill vi att han skall få tag på oss. Vi vill inte äga honom utan bli ägda av honom.

-Om den helige Ande är en kraft, så vill vi att den skall utföra vår vilja och våra nycker. Om den helige Ande är en gudomlig person, så vill vi i respekt och förundran överlåta mer åt honom.

-Om den helige Ande är en kraft, så blir vi stolta över att ha den och känner oss överlägsna dem som inte har den. Om den helige Ande är en gudomlig person, så känner vi ödmjukhet över att den tredje personen i treenigheten i sin stora kärlek har valt att bo i oss."

Vad gör Anden?

Han är med i allt den treenige Guden gör. Han var med vid skapelsen, talade till profeterna, var utgjuten över Jesus, och verkställer Guds plan idag.

Därför

1. Han hjälper oss att se vår synd (Joh.16:8)
2. Han hjälper oss att se vår Frälsare (Joh.15:26), föder tro på Jesus (Joh.3:5) och vittnar i oss om att Gud är vår Far.(Rom.8:15)
3. Han producerar frukt i våra liv, Jesu karaktär, Andens frukt. (Gal.5:16-18, 22-23)
4. Han är bönelivet i oss (Joh.4:24), ber i oss, manar gott för oss.(Rom.8:26-27)
5. Han utrustar församlingen med Jesu förmåga, nådegåvorna. 1.Kor.12,14. Joh.14:12.
6. Han kommer att uppväcka oss (Rom.8:11), och vara aktivt med när Jesus säger: Se,jag gör allting nytt.

Andens liv

Kort sagt: Han gör liv. Allt det som ges oss av Fadern genom Jesus Kristus förverkligas av Anden. Det gäller på alla de tre trosartiklarnas plan: skapelsens, frälsningens och helgelsens och det eviga livets plan. När vi igen får uppleva våren har Anden förnyat jorden, när en människa ser sin synd och sin Frälsare har Anden använt sina två strålkastare, när enhet sker i en församling och när nya himlar och jord kommer att skapas; allt är Andens verk. Andens tjänst är som Luther säger det: "att göra levande."

Därför kom du käre, gode, helige Ande....

Boris Salo