

Recension. Arbete sett ur ett kristet perspektiv

Budorden hjälper oss att ha en god arbetsetik

Boris Salo
Källor till arbetsglädje
ViBoSa



Det är väldigt glädjande när nya böcker med fokus på arbete utifrån ett kristet perspektiv ges ut. Vårt samhälle har gått ganska vilse när det gäller den bibliska synen på arbete. Boris Salo, präst, författare, föreläsare och hemmahörande i Jakobstad i Finland, har skrivit en väldigt vis och uppmuntrande skrift om hur arbete kan vara gott, och till och med en helig tjänst inför Gud.

Salo tar sin utgångspunkt i trosbekännelsen, de tio buden och bönen Fader vår med ambitionen att svara på ett antal frågor: Vad är egentligen arbete? Är det en tillgång eller en belastning, en energikälla eller en energitjuv? Arbetar vi för att vara lediga eller är vi lediga för att arbeta? med fler.

I valet av trosbekännelsen, buden och Fader vår som raster för boken hänvisar han till Martin Luther som starkt förankrad i dessa tre källor, och vill göra läsaren uppmärksam på att reformationen innebar en återgång till en sund syn på arbete.

Min egen relation till Luther är inte helt problemfri, och jag upplever exempelvis resonemanget kring Luthers "rättfärdiggörelse av tro" som ett direkt återupprättande av arbetet, inte helt genomarbetat för läsaren. Just detta kapitel där argumentet förs fram – som handlar om trosbekännelsen och relationen mellan Fadern, Sonen och den helige Ande ur ett arbetsperspektiv – hade utifrån mitt perspektiv blivit tydligare med specifika hänvisningar till olika bibeltexter.

Annars är boken väldigt trevlig och inspirerande att läsa. Precis som han poängterar, så hjälper källorna oss att hålla ihop livet. Gud är och verkar alltid trinitariskt. När det gäller trosbekännelsen vill Salo visa läsaren att den hjälper oss att hålla en balans mellan exempelvis tro och vardagsliv, det personliga och det gemensamma, skapelsegävor och nådegävor, och gudstjänst på söndag och vardagslivet på måndag. Det finns ingen motsättning mellan skapelsen och det andliga.

De tio budorden hjälper oss att ha en god arbetsetik. Exempelvis det andra budet, "Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn", översätter Salo till "Bevara integriteten". Att hålla detta bud håller oss borta från missmod, högmod, att se ner på oss själva och vårt arbete samt att bekräfta vårt egenvärde genom arbete, menar han.

Inledningen till Fader vår, läst ur ett arbetsperspektiv, hjälper oss att sätta rätt fokus när det gäller våra



Författaren vill göra läsaren uppmärksam på att reformationen innebar en återgång till en sund syn på arbete. Foto: Pixabay

prioriteringar i livet och att förstå att Gud är vår främste arbetsgivare.

Salo skriver: "Tilltalet till Fadern och mottagandet av hans kärlek är grunden för en sund självkänsla och självbild. Vi ser att vår identitet och vårt människovärde har en säker grund. Att öppna sig för Guds gemenskap och se att vi i vardagskallelsen kan tjäna honom, tar bort en del själviska ambitioner i arbetslivet. Att få leva i och ha en kärleksidentitet är avstressande och energigivande."

Det är väldigt befriande att få läsa sådana här texter. Salo illustrerar hur vi många gånger bekymrade och trötta själva går runt och bär på en tung ryggsäck – trots att vi inte behöver det!

Bokens sista kapitel, "Konklusioner", försöker bland annat hjälpa

läsaren att prioritera på rätt sätt och sammanfattar vad ett gott arbete innebär. Det finns även ett litet verktyg för självreflektion samt ett underlag för samtalsfrågor i grupp som speglar de tre källorna.

Man märker att Salo har djup kunskap om livet och människor genom sin livserfarenhet och alla de många möten och samtal han haft. Det finns väldigt mycket vishet inflätad i texten. Dock önskar jag vid flera tillfällen att Salo skulle gått ännu djupare i sina resonemang än han gör, för jag är övertygad om att han kan det.

Men i väntan på mera litteratur från Salo kring arbetslivet får vi glädjas över denna skrift på 120 sidor. Jag kan varmt rekommendera den.

Theresia Olsson Neve